

BÀI CẦU NGUYỆN KURUKULLE NGẮN

ॐ एद्देन्पोज्युमयै

OM DE-DEN GÖN-PÖ JYU-MAY TRUL

OM I bow down to the illusory manifestation of the blissful Lord,
OM con đảnh lễ hóa thân như huyền Đại Lạc Chủ,

श्वेतामृतांकुरुक्षुर्गुणा

NA-TSO ROL-WAY JIK-TEN KUN

The red goddess Kurukullā,
Phật Mẫu Hồng Kurukullā,

षट्किरणांकुरुक्षुर्गुणा

CHIK-TU DE-TONG LA-JOR WAY

Who unites the variegated display
Đáng hợp nhất trò hiển hóa muôn tướng trạng

श्वेतामृतांकुरुक्षुर्गुणा

LHA-MO RIK-CHÉ MAR-MOR DU

Of all worlds with bliss and emptiness.
Của tất cả cõi giới với lạc và không.

श्वेतामृतांकुरुक्षुर्गुणा

NANG-SHEN BA-CHA KUN-SHI NÉ

May all tendencies of attachment to appearances cease
Nguyễn mọi tập khí chấp tướng đoạn diệt,

យុម៖យកសាំនិដ់បណ្តេជ្រើន

YUM-CHOK NYI-DANG YER-MÉ DZÖ
And I be inseparable from the supreme mother
Con hợp nhất bát phân với Tù Mẫu tối thắng.

អ៊ែង្វុន់រូប់ខ្លួន្យាន់

OM KURUKULÉ HRĪH SVĀHĀ

សព្វវាំវិំសាមក់បណ្តេ| សាសនាំនិន្ទ័ោសិនាំសម្បីរោសាំនិនាំសុវត្ថុ|
សិរីសាម្បីនិន្ទ័ោសិនាំសុវត្ថុ| សិរីសាម្បីនិន្ទ័ោសិនាំសុវត្ថុ| ២០១០ ៣ ២៥

I, Hungkar Dorje, wrote this, on the request of the nuns Shiwatso and Khachö, on the 25th of February 2010, as a simple chant for the Tashi Yekhyil Ling nunnery.

Vào ngày 25 tháng hai năm 2010, tôi, Hungkar Dorje, viết bài kệ này theo lời thỉnh cầu của ni sư Shiwatso và Khachö, để làm bài tụng đơn giảng cho ni viện Tashi Yekhyil Ling.

Dịch Tạng Anh: Peter Roberts.

Việt dịch: Lotsawa (Hiếu Thiện)